

Sommar

Den äldste kände med namnet Sommar av den aktuella släkten (andra släkter Sommar har också funnits) var Daniel Ingvarsson Sommar, troligen bondson. Han var född 1647 och dog 1705 som kyrkoherde i Huaröd och Svensköp. Han var gift med Maria Frisdorph, om vilken inget annat är känt än att hon var dotter till Daniel Sommars företrädare i ämbetet, kyrkoherden Peder Söffrensen Fristrup. Denne dog troligen år 1683, då han skall ha varit över 100 år gammal. Hans hustrus namn är okänt. Daniel Sommars son Jöns Sommar var född 1675 och dog 1750. Han var kyrkoherde i Hofby församling och prost i Ingelstads härad. Vid en eldsvåda i prästgården år 1713 förlorade han mycket av sin egendom men skall ändå sedermera ha blivit mycket förmögen. Enligt herdaminnet skall han ha varit en sträng och sträv man. Han var gift med Johanna Hindbeck, död 1740, borgardotter från Malmö. Hon hade förut varit hushållerska hos sin mans far, Daniel Sommar.

Sonen till Jöns Sommar hette Magnus Sommar och var född 1710. Efter studier och examen blev han kyrkoherde i Ingelstorp och Valleberga, sedermera häradspäst och teologie doktor. Om honom finns antecknat, att han på äldre dagar led av gikt, bröstvärk och andtäppa. Han dog år 1782. Magnus Sommar var gift med Erica Liebman och hade med henne dottern Johanna Charlotta Sommar, gift med Nils Bruzelius (1742-1860). Erica var dotter till rektorn vid Katedralskolan i Lund, Reinold Liebman (1701-1755) och hans maka Charlotta Juliana Strandell (död 1764) som var dotter till kyrkoherden i Lösen och Augerum, häradspästen Olof Strandell (1660-1716). Reinold Liebman innehade rektorstjänsten på Katedralskolan i 22 år (1733-1755). Erica Liebman var Katedralskolans första kvinnliga elev, nära 200 år före det att man officiellt intog kvinnliga lärlingar vid skolan.



T v: Jöns Sommars (1675-1750) signatur och sigill under hans trohetshed. T h: kontraktsprosten med samma namn, teologie doktorn *Jöns Sommar* (1769 14/9-1843 8/3), bror till Johanna Sommar och även han rektor vid Katedralskolan i Lund. Släkten dog i och med Jöns Sommars och Erica Liebmans generation ut på mansidan, men namnet *Sommar* förekommer härefter frekvent i släkten Bruzelius som förnamn.

Charlotta Juliana Strandell ovan var dotter till Olof Strandell, född 1660, död 1716 och Charlotta Johanna Vult, som var dotter till Elias Vult (även Fuldt), född 1641, död 1692 och Catharina Drakensköld. Catharina Drakensköld var dotter till Anders Andersson-Drakensköld, född 1619, död 1689, och Anna Mattsdotter, död 1698. Elias Fult var son

till körsnären Elias Vult, född 1608, och i sin tur son till Mattias Vult, bördig från Steijermark; borgare och körsnär i Züllichau i hertigdömmet Crossen i Schlesien (nuvarande Polen), gift med Maria Josephs och Juliana von Kothen, född 1618, död 1699, som i sin tur var dotter till hauptmannen von Kothen (adlad släkt från Holstein) och hans hustru, född Krebs. Elias Vult, född 1608, blev en ganska förmögen man.

Hans son, som alltså var bror till Charlotta Johanna Vult, Gabriel Vult, född 1654, död 1695, adlades, den 9 mars 1689 och antog namnet Lilliesvärd (nr 1153, utdöd 1913). Han var först i svensk krigstjänst, sedan vid påvens livgarde, därefter i kejsarlig och till sist i fransk tjänst innan han återvände till Sverige. Elias Vults andre son Johannes Vultejus, född 1639, död 1700, var överhovpredikant. Hans son i sin tur, Johan Julius Vult, adlades Vult von Steijern.

Anders Andersson ovan, var född den 24 augusti 1619 i Västergötland och lakej hos Pfalzgreven, sedermera Carl X Gustaf 1640 och var hans kammartjänare 1645, hans husgerådsmästare 1652. Den 12 december 1682 adlades han Drakensköld (introducerad å Ridarhuset under nr 1028). Han fick avsked den 9 april 1689 och dog samma år i Stockholm. Han begravdes i Eskilstuna kyrka, där hans vapen sattes upp. Han erhöll 1647 donation på hemmanet Kölsta i Sködinge socken, vilket reducerades 1698 men förlänades till döttrarna Catharina och Maria 1720. Han ägde även Ekeby, Brunnsta, Hälleby och Hageby frälsehemman i Västerekarne härad. Han ägde dessutom hus i Stockholm och Eskilstuna. Sonen Carl var hovstallmästare hos änkedrottningen Hedvig Elenora. Carl Drakensköld stack den 4 augusti 1678 ner hovjunkaren Mårten Canterhielm. Carl Drakensköld dömdes därför till döden, men han lyckades fly och benådades 1679. Han var gift med Birgitta Ehrenskiöld (död omkring 1724). Släkten Drakensköld dog ut på manssidan 1703.



Släkten Drakenskölds vapen. Från *Adelsvapen* med tillstånd av WebWay AB.

Källor: Anders Bruzelius, Bruzelianska Släktföreningens publikation nr 5, Doktorinnan Erica Sommar född Liebman, 1981.

Den introducerade adelns ättartal, G Elgenstierna, Stockholm, 1925-36.